

Om att behålla förståndet

Skrivet av Leif Erlingsson
2009-12-14 18:40 -

Fascismen helt öppen - om att behålla förståndet.

Date: Mon, 14 Dec 2009 18:14:20 +0100 (CET)

From: Leif Erlingsson

To: frittforum

Subject: En dokumentärfilm om en liten grupp intellektuella i Europa under nazitiden gjorde stort intryck på mig

Jag såg för några år sedan på TV en dokumentärfilm om en liten grupp intellektuella i Europa under nazitiden, kommer inte ihåg något särskilt om den, som gjorde stort intryck på mig. Följande inpräntade sig i mitt sinne: På frågan vad de hade GJORT så svarade den intervjuade luddigt, undvikande. JAG FICK DOCK JUST DÅ INTUITIONEN: "De behöll förståndet". Att all deras energi och kraft gick åt att iallafall i deras lilla grupp behålla förståndet, trots att detta gick förlorat för resten av deras omvärld.

Här på forumet och f.f.a. på andra ställen är vi tack och lov ganska många som hjälps åt att behålla förståndet. Jag tror det ligger ett egenvärde i detta - då vi så att säga behåller manifesterat ett mönster för sunt tänkande i en värld som för övrigt blivit galen.

Gunnar Thorell spanar fortfarande efter nationalism. Varumärket är dock utslitet. Det går inte att sälja in något med "Nazism" eller "Kommunism" längre. Så varför skulle någon som tänker själv egentligen tro att någon skulle kunna lyckas med något sådant - d.v.s. att någon som själv tänker ens skulle försöka något sådant?

Fascismen är däremot helt öppen i klimatideologin. Öppen censur och förföljelse av oliktänkande och av journalister som ställer initierade frågor. Se tidningen "God morgon", som väl täcker detta ämne. Liksom på 30-talet så förekommer även i detta sammanhang stora grupper människor som drivs att agera i olika massaktioner. Jag har låtit min email stå kvar på många av de olika opinionsdrivarlistor man hamnar på då man skrivit på olika webbpetitioner om olika behjärtansvärda ändamål (mot krig, fängslanden, etc) under de gångna 6 åren, och min mailbox har länge tagit emot otaliga uppmaningar om att manifestera för klimatideologin, att "sätta blåslampa på politikerna". Jag tänker själv så jag agerar inte, men vi ser ju nu hur många som utan egen tanke agerar utifrån sådan påverkan. Vilka är det som betalat för detta? Det är fråga om ett projekt som sträcker sig nästan över ett årtionde, att samla in adresser till folk som uppenbarligen brinner för att göra världen bättre, och som därför kan förväntas kunna påverkas till handling. Man bör spåra investerarna - kanske man hittar gemensamma nämnare, och jag menar inte en viss religion utan jag menar att antalet namn till sist inte bör vara alltför många.

Intressant nog har vi här på frittforum öppet stöd för denna fascism.

Som Lasse Wilhelmsons inlägg visade så är det "trotskyismen" och "sionismen" som ideologiskt driver fram "lösningen" på den så kallade klimatfrågan, och trotskyistiska "Sturmtruppen" som piskar upp stämningläget och känslorna.

Om att behålla förståndet

Skrivet av Leif Erlingsson
2009-12-14 18:40 -

Jag är mycket tacksam till Gunnar Thorell för hans vällovliga arbete med hans egen hemsida Humanistgruppen (<http://web.comhem.se/humanistgruppen/>), där han även publicerat några av undertecknads anti-fascistiska mailliste- inlägg från "Mediekritik", en mailinglista jag därmed fick moraliskt stöd på från Gunnar Thorell. Nog så viktigt, då jag annars sannolikt tidigt hade avfärdats som "ännu en galning".

Därför är det oerhört intressant att se hur Gunnar Thorell är helt blind för att exakt det han ägnat så mycket kraft för att uppmärksamma går honom spårlöst förbi OCH HAN ÄR TILL OCH MED EN IDEOLOGISK DEL AV DET, bara eftersom det har presenterat sig under annat varumärke, alltså ej såsom nationalism.

För mig bekräftar detta bara ytterligare hur oerhört man måste anstränga hela sin organism, både själsligt/känslomässigt/ intuitivt, som i rationellt tänkande och utforskande, för att kunna behålla ett eget tänkande och ha en egen åsikt.

Jag har inte längre förhoppning om att jag ska vända någon trend, allt visar att galenskapen först måste nå sin utlösning, sitt absoluta crescendo, innan den kan bli uppenbar för envar.

Istället när jag en from förhoppning att vi få som behåller ett eget tänkande byggt på vad vi själva kommer fram till när vi undersöker verkligheten, att vi på något sätt ska kunna fungera som ett mönster för sunt tänkande i en värld som för övrigt blivit galen, som därför snabbare ska kunna leda till tillfrisknande efter eller i samband med galenskapens absoluta crescendo.

Förutom att hela erfarenheten är en helt fantastisk resa i fullkomligt exponentiellt flerdimensionellt växande eget medvetande. Vi kommer i all evighet att ha glädje av detta.

Varma hälsningar,

/ Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, <http://lege.net/>